

Nieuws van Toen en Nu / 15

Verjaardagen, jubilea en herdenkingen

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat er een eind kwam aan de 'Grote oorlog'. 1918 is ook het jaar waarin miljoenen Europeanen aan de Spaanse griep bezweken. Er was chaos in Rusland. Lenin preekte er de revolutie. De tsaar en zijn gezin lieten het leven. Keizer Wilhelm II kreeg asiel in Nederland. Architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld ontwierp zijn beroemde rood-blauwe stoel en in de VS verschenen voor het eerst verkeerslichten met drie kleuren in het straatbeeld.



Een honderdjarige!

Een paar van deze gebeurtenissen zullen dit jaar ongetwijfeld in de schijnwerpers komen te staan. We herdenken nu eenmaal graag en koppelen dat dan meestal aan een mooi rond getal: 10, 25, 50, 100, 500 jaar. Zo vierde Rijssen 25 jaar geleden dat het 750 jaar daarvoor stadsrechten kreeg. Soms zijn de gebeurtenissen zo schokkend geweest dat we ze jaarlijks gedenken. 4 Mei bijvoorbeeld of het overlijden van je kind. Hetzelfde geldt voor bijzonder vreugdevolle gebeurtenissen: Bevrijdingsdag, verjaardagen en... vergeet je trouwdag niet!



Feestje!

Koper, zilver en goud

Stil staan bij gebeurtenissen uit het verleden geeft ons leven diepgang. Als je dat niet (meer) kunt – denk aan mensen met Alzheimer - wordt je leven een eendimensionale aangelegenheid. Enig historisch besef, hoe beperkt en persoonlijk ook, betekent een verrijking voor de louter toekomstgerichte instelling. Laten we dus ook dit jaar weer van alles en nog wat vieren en gedenken. Of het nu om een gouden (50 jaar) huwelijksfeest of een koperen (12½ jaar) vriendschap gaat, een collega die Abraham ziet of een goede vriendin die Rachel (70 jaar) zal ontmoeten. Het zijn even zovele 'haltes' waar je niet alleen even bij stil kunt staan, maar die je ook de gelegenheid geven een moment 'achterom' te kijken. Hetzelfde geldt als we personen of gebeurtenissen uit het verleden gedenken of herdenken.

Verjaardagskalender

In veel huizen hangt nog een verjaardagskalender. Het ding helpt/hielp je tijdig een kaartje of appje met felicitaties naar iemand te sturen. Tegenwoordig zorgen Facebook of een app op je smartphone er voor dat je een belangrijke verjaardag niet vergeet. Natuurlijk gaat het steeds om nog levende personen. (Een politicus die felicitaties naar inmiddels overleden personen stuurt, kan rekenen op hoon en harde grappen!) Maar ook als de persoon in kwestie inmiddels is overleden, zou je op zijn of haar geboortedag even kunnen stilstaan bij de betekenis die hij of zij voor je heeft gehad. Of breder, de impact die een persoon op onze wereld of samenleving heeft (gehad). Mozart bijvoorbeeld of Willem van Oranje, Dick Bruna, Johan Cruijff en Anne Frank. Wie daar interesse voor heeft, raden we aan naar de Nieuwspagina van de site wereldtijdpad.nl te surfen. Daar is de Historische verjaardagskalender van het Wereldtijdpad te downloaden met 365 geboortedagen van min of meer historische personen.