

Nieuws van Toen en Nu / 29

Jaar van Abraham en Sara

Is 2019 het jaar waarin je Abraham of Sara ziet? Dan ben je geboren in een bijzonder jaar. Op 20 juli 1969 zaten namelijk miljoenen mensen over de hele wereld aan de televisie gekluisterd. Voor het eerst zouden aardbewoners op de maan landen. De volgende dag sprak Neil Armstrong, de commandant van de Apollo 11, toen hij als eerste mens de maan op liep: 'Dit is een kleine stap voor een mens, maar een reuzensprong voor de mensheid'.



Mensen die dit jaar 50 jaar worden zijn geboren in een jaar vol bijzondere gebeurtenissen. (Foto ter illustratie) (Foto: Pexels)

Iedereen die vijftig jaar geleden het levenslicht zag, maakte ook een reuzensprong. De kranten stonden er wel niet vol van, maar toch... Je betrad net als Armstrong een volkomen nieuw terrein. Je had geen benul van wat je te wachten stond en ook niet van wat er allemaal om je heen gebeurde. Langs het Beukenlaantje in Holten staat de jaarpaal van het jaar waarin je geboren werd. Op de kleine informatiebus tref je een overzicht van belangrijke gebeurtenissen uit dat jaar. De belangrijkste gebeurtenis – jouw geboorte – is helaas niet vermeld...

Maar wel dat er voor het eerst olie in de Noordzee is aangeboord. De girobetaalkaart (wie weet nu nog wat dat is) wordt geïntroduceerd, een revolutie in het betalingsverkeer van burgers. Bert en Ernie zijn voor het eerst op de Nederlandse beeldbuis. En veel belangrijker, er komt een wet die het minimumloon regelt. Slecht betaalde werknemers kunnen hun geluk niet op.

Verder zijn er nogal wat Nederlanders die klagen over de 'onverzorgde' kapsels van de 'jeugd van tegenwoordig'. Veel jongens vertikken het naar de kapper te gaan.



Sinds 1969 bekijken aardbewoners de maan met andere ogen.

'Langharig, werkschuw tuig, dat voor ouderen en gezagsdragers geen greintje respect meer heeft.' Dat laatste klopt wel. Veel jongeren komen tegen 'het gezag' in opstand. Studenten bezetten het Maagdenhuis, het gebouw waar het bestuur van de universiteit van Amsterdam zetelt. Ze eisen inspraak. Een eindje verderop houden ex-Beatle John Lennon en zijn vrouw Yoko Ono een 'love-in'. Ze staan vanuit een groot, wit bed in het Hilton Hotel de toegestroomde pers te woord. En in het Amerikaanse Woodstock bezoeken 400.000 voornamelijk jonge mensen een driedaags muzikfestijn. Lang leve de 'flower power'!

Onrust, protesten, gezellige drukte... reuring alom. Alles moet anders, beter, eerlijker... Maar zo gemakkelijk gaat dat natuurlijk niet. In Nigeria is een verschrikkelijke burgeroorlog aan de gang. Beelden van uitgemergelde kinderen uit de opstandige provincie Biafra keren dagelijks terug in de tv-journaals. Nog een alarmerend bericht: onderzoekers treffen DDT, een populaire insectenverdelger, aan in moedermelk. Voorlopig blijft in veel gezinnen de 'flitspuit' binnen handbereik om lastige vliegen naar de andere wereld te helpen, maar langzaam maar zeker neemt de onrust over milieuvervuiling toch toe.

Sinds 1969 is er veel veranderd. Voor een deel van die veranderingen werd vijftig jaar geleden de basis gelegd. De Abrahams en Sara's van nu hebben het allemaal zien gebeuren.

Floor Looy / juli 2019