

Nieuws van Toen en Nu / 19

Voor de Abrahams en Sara's van 2018

Ben je in 1968 geboren, dan zie je dit jaar Abraham of Sara. In de 4^e druk van de 'Dikke Van Dale' (1898) is de uitdrukking 'Abraham gezien hebben' voor het eerst opgenomen. De betekenis toen: 'iemand die reeds vijftig jaar oud is en nog ongetrouwd'. De laatste druk houdt het op: 'iemand die vijftig jaar geworden is'. In 2005 is ook de variant voor vrouwen toegevoegd: 'Sara gezien hebben'.

Naar alle waarschijnlijkheid is het Abrahamuitdrukking afgeleid van het verhaal over Jezus van Nazareth die tijdens een discussie in de tempel te horen krijgt: 'U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?' (Joh. 8:57). Velen ervaren de leeftijd van vijftig jaar als mijlpaal, sommigen als begin van de onvermijdelijke aftakeling. Hoe dan ook, wie Abraham of Sara ziet, is meestal middelpunt van feestelijkheden met opblaaspoppen, lollig bedoelde spandoeken en oude foto's. Die foto's verwijzen naar de tijd, waarin je nog geen benul had van wat er in de wereld om je heen gebeurde.



Voor het eerst zien we onze planeet als een kwetsbaar bolletje



In 1968 worden er nog guldens geslagen...

Turbulent jaar

In 1968 is dat veel, heel veel. Vergeleken met wat er over de landsgrenzen gebeurt, is ons land een rustige enclave. We hebben de gulden nog. In Soestdijk lopen landgenoten langs de koninklijke familie en voormalig onderzeebootcommandant Piet de Jong is minister-president. Het is het jaar waarin mulo en hbs plaats maken voor mavo, havo en vwo en prinses Beatrix in

Rotterdam de eerste metrolijn van Nederland opent. Maar in Vietnam woedt een verschrikkelijke oorlog. Duizenden betogers gaan de straat op om te protesteren tegen wat in Zuidoost-Azië gaande is. Ze scanderen 'Johnson, moordenaar!'. Nixon wil de nieuwe president van de VS worden. Een andere kandidaat, Robert Kennedy, de jongere broer van de Amerikaanse president die in 1963 werd doodgeschoten, wordt vermoord. Hetzelfde gebeurt met Maarten Luther King, de Amerikaanse strijder voor gelijke rechten voor blank en zwart. Ook in Europa is het onrustig. In Parijs komen studenten in opstand. Oostblok-tanks vallen Tsjechoslowakije binnen om een eind te maken aan de 'Praagse Lente', een volksbeweging die van het communisme af wil.

Ander nieuws

Jan Janssen wint als eerste Nederlander de Tour de France. De 'Fabeltjeskrant' komt op de buis. Jutefabriek Ter Horst & Co in Rijssen heeft zoveel werk dat men 'gastarbeiders' uit Turkije laat overkomen. Apollo 8 vliegt met drie astronauten rond de maan. Een groep wetenschappers en ondernemers die zich zorgen maakt over het milieu, richt de Club van Rome op. En... er worden overal schattige baby's geboren.

Floor Looy / mei 2018